

Parallel onwel

Fijn zo'n samenleving die lekker aan uit elkaar aan het vallen is. Mensen die zich onttrekken aan het gezag, ze geloven t niet meer. Groeperingen die onderzoeken of ze niet moeten emigreren. Op mogelijke nieuwe locatie Afrika bleek de medische zorg beneden peil. Jaja, watjes, parallel wil wel topniveau gezond recalcitrant kunnen blijven. Dan de privacy paradox. Onze Wappies bereiden zich voor op een kleine binnenlandse actieradius of luidkeelse rebellie op de momenten waarop het vaccinatiepaspoort gezien moet laten worden. Leuk in de rij op Schiphol? Of in de file bij de grensovergang? Het ondermijnen van de rechtsstaat gaat verder: een fanatieke mijnheer die als de eerste de beste jihadist of Slobodan niét de wet erkend? Vindt dat ie van Dissel kan opblazen? Gelukkig maximaliseert onze grote vriend uiltje Baudet daar nog over heen. Wil ie een smarte FVD-zuil oprichten met FVD kerken, bioscopen, winkels, scholen etc. Rare nostalgie naar de eerste naoorlogse jaren, mislukte verzetshelden of zie ik kierewiet-doorgedraaid?

Corona onwel??

Corona is de zoveelste economische crisis, die zorgt voor shake out van markten. Corona is mede te danken aan doorgeslagen individualisme gekoppeld aan te veel logistieke bewegingen over de aarde. Vogelgriep, varkenspest, gekke koeienziekte, geiten Q koortsdan denken dat mensen gevrijwaard blijven? De natuur pakt terug, houdt er niet van opgeofferd te worden aan economie en/of privé belangen die boven het organisatie- of lands- of algemeen-belang gaan. Bewegingsvrijheid was blijkbaar belangrijk, daar stond de rem op - onze gratis cursus kistkalveren dus – en we botsen met onze beperkte denk- en adaptatievermogens. *Nu ik kan niet meer doen wat ik normaal doe???* *En nu ben ik boos? Moet ik luisteren, dacht t niet!!* De samenleving infantiliseert. Onze hoogste graad van collectiviteit is het dragen van een oranje shirt bij een WK. Dat gaat ook snel uit bij verlies. Ach Hollanders hebben moeite met autoriteit en gezag. Diep in de Hollandse ziel leeft een Republikein die dan wel gelukkig houdt van een democratie. Maar helaas pindakaas de democratie staat te schudden op de grondvesten nu.

Paranoïde samenleving

Elke maatschappij creëert zijn eigen aandoeningen. Het nieuwe normaal: doodsbedreigingen om niets en complotdenkers die een voedingsbodem vinden in teleurstelling, angst en onrust. Last van sociale angst, achter alles opzet en planning van een hogere macht zoeken. Doorslaan in denkbeelden: deep state, pornokoningshuizen, vraagtekens-escalatiedenkers, twijfelzaaiers die zo bij de KGB in dienst kunnen, Trumpies grote bek en dikke onderbuik gevoel, de pedofiel....massapsychose verspreidt over het internet! Volgens Paul Verhaeghe ligt de oorzaak van deze excessen in de koppeling tussen individualisme en competitie en de drang naar succes. We zijn het rentmeesterschap en de zorg voor elkaar en omgeving / milieu vergeten. Daar gaat t mis. De Coronacrisis liet mooi zien dat entertainment bobo's - de BN'ers - geen moer te vertellen hadden in de crisis. Hun verdienmodel stond stil, weinig toegevoegde waarde en niet in staat om een oplossing te bieden. Wél de zorg, wél de wetenschap die boden ratio en emotie. Maar vervolgens gaat het wauwelen dóór: afreageren op wetenschap en zorg die door doorgedraaide individuen in alle verontwaardiging ter discussie worden gesteld. T is van de zotte. Weet zeker dat de gemiddelde Wappie ergens op een stoffige plank nog een vaccinatiepaspoort weet te vinden vanwege het globetrotterschap naar mystieke plaatsen om ritueel andere culturen op te snuiven? Maar nu bedenkt men zich en vermoedt dat zo'n prik (gescheiden) Bill Gates ionen bevat? Nanobots? Dat je daarvan gemagnetiseerd raakt? Dat er totale controle van de overheid is? Of een aantal rijken?

Jaja, totale controle van de overheid..?

Sorry. Laat me niet lachen. Krijgt het volk de overheid die ze verdient? De bonnetjes van Teeven? Halbe Zijlstra? Dividendbelasting? Burgerdoden Hawija Irak? Functie Elders Pieter Omtzigt? *Ja, geen actieve herinnering aan, ik betreur dat ten zeerste, ik herinner mezelf niet...geheugenverlies, geen plaatsing in tijd / wel besproken geen agendapunt / met wie wanneer besproken weet ik niet/ naar mijn beste weten / geen memo / geen herinnering aan die stukken / stukken die ik niet herken/ vermoedelijk heeft geïnformeerd / geen herinnering aan / uit t verslag blijkt dat er wel gesproken is over / ik heb de pers naar eer en geweten te woord gestaan over wat ik dacht wat ik wel en niet te hebben gezegd / ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd.* Een hele grote demente roze olifant wordt onder de pluche regeerstoel geschoven. Stond erbij en keek ernaar. Nog even in de slipstream: toeslagenaffaire kinderopvang? coronasteun aan KLM / Booking.com / Schiphol / Holland Casino / Transavia etc? een deal van 100 miljoen met Sywert? 5,1 miljard kwijt zonder bonnetjes aan coronauitgaven? Limburgse bestuurscultuur affaire? het onder de pet houden van kritiek op Jeugdzorgdossiers? de Rekenkamer negeren die talloze mankementen constateert? Dat zijn geen incidenten hoor maar een patroon. De ellende circuleert vrij rond. Geen sjoemelsoftware nodig, dat doen we zelf wel!

De vis rot vanaf de kop.

Leven we niet te veel "ich habe es damals gewusst!" Let wel: we mogen best fouten maken, zeker in crisisonstandigheden, maar leer daar van! ? Stoppen dus met wegmoffelen van fouten die dan als een boemerang terugkeren. Ministeries, departementen, overheidsdiensten, de Kamers.... alles is doordrenkt van rarigheid, onder de pet houden, politieke interpretatie van feiten, uit de pers houden van cruciale info etc. Mis echt een gezond zelfreinigend mechanisme en verstandig oplossend vermogen. Geleerd van Prahalad: integriteit begint bij de top. Centraal klopt er iets niet. Illusie: democratie is efficiënt, betrouwbaar, integer, geeft het goede voorbeeld. Volgens mij zijn we toe aan een ander beleid. Zonder VVD en CDA maar een keertje proberen? Ajb niet met PVV en FVD.....dat wordt van drup in de regen! Natuurlijk roepen we andere ellende over ons af, ben bereid het een kans te geven. Liefst een zakenkabinet: constructief denken, mensen die inhoud hebben. Deze toenemende polarisatie vraagt iets anders dan polderen en star machtsdenken. Youp for President!