

Het GROTE waarom?

Ja, natuurlijk erger je wel eens, soms bijzonder, soms zó maar, terecht, soms explosief of heerlijk nutteloos slechts je eigen ongenoegen afreagerend. De Noorderzonlezer krijgt een inkijkje in het leven van een zelf gedoopte en onge kroonde Salonnière dat ook niet over rozen gaat. Mijn verstoringen & kortsluitingen in het brein, een top 4.

1. Machteloos tegenover de sluipmoordenaar K(anker). Dat zo'n ziekte een vriend stiekem pakt, dat die het niet voelt terwijl het er wèl is en zijn werk keurig consequent in het geniep doet. Dat K een terugkeerder is, soms jaren op de loer ligt en ineens weer toeslaat. K houdt van repeat business. Maakt getroffene en diens directe omgeving onzeker, fragiel en kwetsbaar. Bijna religieus moet je aanvaarden dat je niet kán onderhandelen met God. Doctoren zijn heel knap kunnen stoppen of afremmen, maar het blijft onduidelijk. Er is maar 1 ding zeker: nooit meer terug naar de oude situatie. Daarmee het besef van ouder worden inkervend. K is een grote relativeerder, leert je om prioriteiten te stellen. Doet je grijpen naar hele diepe wensen die je nog vervuld wenst te hebben in het leven. K ruimt op, doet aanpakken, is een machtsfactor. K is een groeibriljant. K doet aan Sales met bijzonder agressieve Marketing.
2. Maar het besef van K haalt het dan soms weer echt niet bij de nonsens veroorzaakt door die belachelijke machtsstrijd tussen Donald, Kim, Xi & Vladimir. Bashar Assad kon niet op het spelersbankje blijven zitten en moet een duit in het zakje doen. Gooit r ff een gasaanvalletje tegenaan, waarbij honderden mensen weerloos de dood vinden. Het moet escaleren. Je ziet het, het wordt voorspelbaar. De mens leert niets van historie. Het gaat over de belangen van een oorlogsindustrie, die creëert het theater waarin deze poppenspelers opereren. Poppetjes met een eigen willetje: een machtshebber verbeeldt zich dat ie alles kan en mag. Het volk kiest en baalt van zijn eigen machtshebber, wet van Michels! Het doordraaien van deze toppers gaat in een keurige fasering: van machtswaan naar machtswaanzin, tot over de top. PR-en dan maar een keertje: over het dictatorvirus praten we in Antidote op zondag 27 mei in de Salon.
3. Een nieuwe politieke partij heeft een verrukkelijke stunt om kiezers te trekken in België! Natuurlijk heerlijk religieus!!! Mannen en vrouwen moeten apart van elkaar reizen. Dus een mannen- en vrouweningang in de bus, tram, metro, trein en vliegtuig. Laten we de Zeppelin en (trauma)helikopter maar even buiten beschouwing in deze. Want vrouwen klagen over handtastelijkheden in het OV. Aparte wagons / gedeeltes.... Wat te doen met de genderneutrale ingang? Vanzelfsprekend voeren we nieuwe ouderwetse scheidingen in nadat de rassenscheiding is opgeheven?! Terug naar AF, waarom niet? Het lijkt erop dat de Me Too beweging nog niet in de Islamwereld is doorgedrongen. Toch wel fijn om te constateren het willoze vergrijpen aan iemand niet godsdienstgebonden is. In dit geval hetero, niet ho of pé zoals bij de katholieken.
4. FB weg ermee? Die Arjan Lubach wil laten zien dat ie echt nóg verder dan een referendum kan gaan. Geef toe het is consequent wat ie doet: stoppen met Facebook, dat dan óók doen. Natuurlijk is mediahype zijn dingetje. Hij kán dat, de VPRO kan dat. Pak FB in de portemonnee, in principe een goede zet. Die Mark Suikerberg maakt zich met zo'n slap Congres echt niet druk. Geen FB is helaas voor een kleine ondernemer geen optie. Net zoiets als alles aan willen lopen of fietsen. Zo werkt dat dus niet, je hebt een groter bereik nodig dan de lokale omgeving. FB is eigenlijk een mallotige machtsfactor, onze ingewoekerde maatschappijkanker. Met het social media virus valt te leven, op een gegeven moment gaat dit Suikerbergmonster zich tegen ons keren. Staat er een Hitlertypetje binnen FB of Google op.....en dan zijn de bits en bites pas echt aan het dansen. [Noorderzon april 2018]