

Fabeltjes politiek

Kijk ús Geertje is daar goed in. Het lamleggen van een land & de politiek en zó (veels te veel) aandacht vragen en krijgen. In zijn uppie of via zijn buikspreekpop Faber. Verdummelle hij lijkt wel een radicaliserende puber die continu aandacht wil. Zo eentje die altijd ieder feestje of samenzijn bederft. Bij binnenkomst al, zeker als ie van plan is zijn mond open te doen, zet de gehele groep zich bij voorbaat al schrap. Pubers zijn eigenwijs, ontevreden, dwars en brutaal. Pubers schoppen overal tegenaan, willen de regels veranderen en beter maken. Geert is ús nationale 61-jarige puber, einzelgänger, controlefreak en Drama Queen. Het gaat hem zogenaamd om Wit / Hollands/ Eigen. Geertje is altijd al een eenling geweest, trekt zijn eigen plan, niet bang alleen te staan en voegt zich moeilijk in een groep. Vertrok uit de VVD om een tegenpartij op te richten. Zijn "géén leden"-partij voorkomt over elkaar buitelandse stoelenbezitters. Zó heeft alleen HIJ de volledige controle en zeggenschap. De PVV is zijn persoonlijke project en pubert al een kleine 10.000 dagen succesvol. Gewoon machtsgeil, zijn wil is wet, in het middelpunt van de aandacht. Hij wil zijn eigen nepparlement, nepministers en nepgrondwet. Geert Wilders is de belofte van de nep-sterke man.

C'est le ton qui fait la musique

Met zijn felle uitspraken - tuig, tuig, tuig, zijn favorietje (let op hoé hij het met intens genoeg dat woord eruit bijt) gaat ie voorbij aan hoe hij zelf het getuig optuigt. Goed bij zijn politieke vriendjes afgekeken, hij copy-cat immers Trump & Orban! Claim iets superdebiels, mik op de onderbuik, dram door, gebruik de stormladders en stormram, pak de media-aandacht, verkoop je leugens als waarheid, als je maar lang genoeg zeurt dan gaat iedereen geloven dat waar (jouw gecreëerde nep-)rook is dát er toch wel ergens vuur moet zijn. SIMPEL: stel een onmogelijk niet-haalbaar doel, claim iedere microfoon en journalist, áls de discussie maar over jouw niet haalbare doel gaat. Nog geen schokschoudertje bij alle verontwaardiging en tumult, dáár geniet je juist van, van negatieve aandacht smul je sowieso. Vervolgens presenteer je een zwak tussenresultaat als groot succes. Met zo weinig middelen weet Geert Wilders iedere keer zijn puberrol te pakken: de extraparlamentaire regisseur van de chaos die thans kabinet Schoof heet. In 2008 legde ie Nederland lam met de Fitna-film. Fameus zijn het Polenmeldpunt, de Nexit, de kopvoddentak, de minder Marokkanen-uitspraak, Henk en Ingrid, asieltsunami, nepparlement, neprechters en journalisten zijn het tuig van de richel. Zijn minachtende retoriek, zijn afkeuring, zijn gebiedende en militante stijl: 'Verbied de Koran'. Geen tegenspraak. Hij is een intrigant, met de intentie om lám te leggen en conflictueuze tweespalt te veroorzaken. Met zijn blonde puberale peroxideloek beleeft ie zijn politieke orgasmes. Zo lang wíj het maar over hemmie hebben! Keer op keer.

Hoe pak je een volwassen puber aan?

Pubers willen maar twee dingen: met rust gelaten worden en hun eigen ding doen. We willen geen mediaprikken met het Wildersvirus meer in Nederland. LAAT HEM. Geen aandacht. Geen hersenloos gepraat of het delen van onderbuik-inzichten. Geen agenda claimen meer. Geen journalisten die hem een microfoon onder de neus douwen. Wilders beveiligen kost 2 miljoen per jaar - 6 personen, 24 uur - geeft hem ook statuur. Paradoxaal weet de overheid die hij stelselmatig bekritiseert dag en nacht waar hij is en wat hij doet. Nu weet ik donders

goed dat de beveiliging van een persoon nooit gekoppeld mag worden aan de aanvaardbaarheid van het gedachtegoed dat hij of zij uitdraagt. Immers de staat kan niet dulden dat anderen dan de staat geweld gebruiken op het grondgebied van de staat. Maar het blijft natuurlijk wel een dingetje, een super perverse prikkel. Hoe meer onzin, nonsens, lariekoek, flauwekul, bedrog, zwendel, bluff, gekkigheid, zottepraat, rotzooi hij verkoopt..... hoe méér beveiliging en hoe méér aandacht hij krijgt. Minder beveiliging zou ook aandacht verliezen betekenen. Waar raak je een man het meest? Precies in de portemonnee. En de puber? Yep: de hoogte van het zakgeld toch?

Mag ik ook eens fabuleren?

Wat als we stoppen met het geven van media-aandacht? Als ie niet bang is om alleen te staan, láát hem alleen staan. Mooi in zijn uppie in een hoekje staan te foeteren?! Wat als Timmermans met Wilders zijn wachtgeldsneer naar het niet kunnen betalen van het eigen risico van een mevrouw hem van repliek had gediend met: “doe zelf eens een lijfwachtje minder of maar ú kunt toch aankloppen bij uw suikeroom-miljardair Robert Schillman?” Wat als we zeggen dat we te oud zijn geworden in Nederland voor de fabeltjeskrant? Wat als wij ons als verstandige ouders gaan gedragen en grenzen stellen aan leugenachtig gedrag? Het PVV plan om het eigen risico in de zorg af te schaffen kost minimaal jaarlijks 6 miljard euro. Als we afspreken dat iedere Wilderssneer hem een Schillman-ton kost die ie moet doneren aan de eigen risico-kas? Ff voor de goede orde 6 miljard is 6000 miljoen per jaar. Dat betekent maar 60.000 sneren van Wilders / jaar. Dat halen we mákkelijk!