

Humor is zeker geen succesformule!!??

Het oefenen der lachspieren in deze kluchtige Trumptijden kan geen kwaad. Geef toe, sinds Nixon is geen president zo uitstekend in staat om een humortsunami te genereren. Als rechtgeaard activistisch ingesteld wezen kan ik oprecht genieten van hilarische pins, filmpjes, foto's en acties.

De allermooiste handgeschreven tekst op een protestbord is toch: "*Melania blink twice if you need help*". Feilloos in 1 zinnetje neergezet: de manier waarop Our First (nude) Lady die narcistische behandeling van haar Donald ondergaat. Ik houd simpelweg van kritische geesten.

De illusie van succes

Zo heb ik in 1 weekend De succesillusie van Richard Engelfriet achter elkaar uitgelezen. Uitbundig lachen om iemand die met alle management flauwekul de vloer aanveegt! Ben bedrijfskundige van huis uit, lees a.u.b. dit boek!

Een paar highlights: daadwerkelijk out-of-the-box handelen doen alleen professionele verhuizers! Of er is maar 1 branche waarin customer intimacy bestaat: in het Red Light District. Of is positief blijven denken de oplossing bij processen ... als kanker... dus als je dood gaat, heb je niet voldoende positief gedacht? Kanker als ultieme mindfulness of zelfhulp cursus? Richard Engelfriet is iemand die de overbubbelende machine met managementmantra's, concepten, positiviteitsgoeroes, stappenplannen, winnaarsmentaliteiten en bezwerende jargontaal uitzet en consequent alle luchtballonnen doorpikt.

Natuurlijk is succes GEEN keuze. Met andere woorden: als je niet succesvol bent.....dan heb je het aan jezelf te wijten? Alles is maakbaar? Wat is succes? Ja, voor mij is succes echt een merkwaardige combinatie van durf, lef, geluk, volharding, moed, toeval, vertrouwen van anderen, innerlijk weten, tegenslagen ondergaan en netjes pareren, doorgaan waar anderen stoppen, niet de illusie hebbende dat je alles weet, signalen laten binnenkomen en ook af en toe vrolijk mislukken, fouten maken, als de zalm ook tegen de stroom in op kunnen zwemmen. Watertrappen en niet verzüpen is mijn motto, blijven leren.

In het Westen blijkt succes in de meeste gevallen een kwestie van erkenning, dan wel in de juiste kringen, die elkaar dan de bal gaan toespelen opdat er voldoende geld op door hen bezette apenrots verdiend wordt. Je hoeft alleen maar 2 keer per week naar DWWD te kijken en je snapt wat ik bedoel. Zap dan vrolijk door naar Jinek, Pauw en Tan en je weet wat kijkcijfers met BNN-ers doen: wie is hot, not of verrast met ultieme nietszeggenheid?! Zie Trump: zijn succesformule is het spelen van een brallende, roepstoeterende Twitterfanaat, die impulsen niet in bedwang kan houden en ondoordachte daadkracht toont! Zie hoe Wilders en Le Pen proberen mee te surfen op deze succesgolf.

Mijn troost is dat ik weet dat wat door de media is groot gemaakt, straks ook door de media afgebrand gaat worden. De Franse Fillon-case met zijn goed verdienende Penelope als parlementaire assistente laat de heerlijke relativiteit van succes zien. Het kan soms keren, zit vaak in hele kleine stomme incidentjes. En dan ineens gaan wij & stemmers de succesillusie beleven. Blijkbaar is er geen garantie op succes!

De Gunmethode

Houd op met onzin. Denk na! Gewoon de boel niet belazeren of liegen. Kies een methode die bij je past, maar maak niet de denkfout dat JOUW methode DE methode is. Misluk ook eens plezierig. Wat weet je nu zeker? Mijn moeder(ja die moeder weer).....zei 't al: "*de een kan een koe stelen, de ander mag nog niet over het hek kijken*".

Het gaat altijd over gunnen! Richard tikt me nu dan gelijk op de vingers: een metafoor is een retorisch middel om iets uit te leggen, maar het is nooit een bewijs van welke stelling dan ook! Zode dat weten we dan ook weer.

De eindstelling van deze column is dat je zelf in het leven de slingers moet ophangen! Dab heb ik goed nieuws: kom mee feestvieren, want Engelfriet bezoekt Noord, op zondag 2 april en ik voorspel u een constructief- kritische en komische Salonmiddag!

De Rotterdamse Salon is ook actief op sociale media. Als je deze column deelt, dan draag je bij aan een mooier Rotterdam. Onze Facebook pagina vind je op www.facebook.com/anja.berkelaar.7.
Hartelijk dank! *Deze column staat in de Noorderzon/ Februari 2017.*