

De boze witte vrouw

Zij zit naast de boze blanke man. Neen, niet een super teleurgestelde Hillary naast haar Bill dat het glazen plafond niet verbrijzeld is. Ze wist dat het een illusie was om na 8 jaar Democraten weer te gokken op nog een keer 4 jaar blauw gekleurde staten met een vrouw aan het hoofd van een van de machtigste landen van de wereld. Neen, zij is Ingrid naast Henk, of Trumpstemster Tabitha naast haar Anthony Palmer. Deze boze witte vrouw voelt zich ernstig tekort gedaan. Vindt dat Trump / Wilders / Le Pen / Erdogan etc. gewoon de juiste dingen zeggen. Simpeltaal = eigen belang! Ze fluistert - neen schreeuwt - in het witte oor van haar vent: *“Dit moet stoppen! Jij moet je mond (kop/muil) ⁱ eens open doen. Zeg er eens wat van, je zegt nooit wat! Stel eens een daad! Zet wat op het internet! Laat ze een poepie ruiken dievan ”*. Zij jut haar man op. Er moet een sterke man. Orde. Absolute Macht. Driedubbele keizer, aub. De boue waarheid moet gezegd worden. Gewoon recht voor zijn raap. De banen zijn verdwenen. Het is te allemaal te complex. Terrorisme: er zijn geen grenzen. Er zijn illegalen. Nietsnutten die gebruik maken van het zorgvuldig opgebouwde zorgsysteem. De bijen komen gewoon op de honing af. Tegen die vent van haar: waarom zij wel? Zij zijn te veel. Ze vinden dat ze overal recht op hebben. Wat naar hen gaat, gaat niet naar ons. Dan zouden wij meer hebben. Misschien is de boze witte vrouw haar controle over haar actieradius kwijt. Voelt ze zich machteloos. Gaat de paniek over: maar waar blijf ik? Wat gaat er straks gebeuren? Waar heb ik recht op? Waarom moet ik wachten? En zij niet? Waarom worden zij geholpen? Ze hebben hier niets te zoeken! Ik ben hier geboren, dit is van mij. Van niemand anders. Het is niet van hen. Waarom doen we er niets tegen? Is dat niet zo'n beetje het riedeltje vragen dat hoort bij je het zogenaamd vreemdeling voelen in je eigen land. Je snapt t niet meer. Zaken simpel voorstellen is dan de kunst. Minder, minder, minder! Zo snapt ze het. Want het wordt haar te veel. En hem ook. Haatzaaien, welneen, die man zegt gewoon waarop het staat! Niet moeilijker maken dan het al is. Hun land is hun land niet meer. Nederland is voor de Nederlanders. Amerika moet weer groot! Vroeger was alles beter & zeker. Dat is TERUGtaal die ze begrijpt. Men mist een lokkend perspectief. Het stagneert. Het daalt. Het gaat over geld natuurlijk, men ziet geen voordeel meer, wil niet meer delen. Het Algemeen Belang is Mijn belang niet! Als iets te ingewikkeld wordt, gaan mensen op de rem staan. En de oneliners van de huidige rechtse woordvoerders geven haar die rem. Haar onderbuik, haar gemoed wordt gevoed met boostaal die raakt. Geen feitenkennis of factchecking nodig! Het voelt gewoon goed, ook al is het een leugen! *“Barack Obama is een Moslim denkt 86% van de Trumpstemmers”, altijd al gedacht, zal best! Is er een klimaatprobleem? Trump antwoordt: “look outside”gejuich in de zaal. [Echt, meer argument voert ie niet aan!]*. Blijkbaar heerst er een gevoel dat problemen niet minder worden, maar meer. Dat haar eigenbelang niet gediend wordt. En daarom interesseert het de boze witte vrouw niet dat Trump zichzelf verrijkt of vrouwen in hun poes wenst te grijpen. Of dat Wilders in zijn eentje het partijbeleid bepaalt. Hebzucht is iets dat ze snapt. Want als het op de rijken regent, dan druppelt het op de armen. Gun die machtshebbers hun eigen lolletje! Witte verrijking is beter dan multiculturele, toch? Er is een diep verlangen naar een - al dan niet gewelddadige - verandering van de huidige economische situatie en verdeling der gelden. Laten ZIJ het maar oplossen!

Zo gaan we verder & dieper & vaker in cirkelredeneringen over buitenlanders en binnenlanders. Ha, we zitten ruimschoots in een periode van kwaadtaal. Kwaadpraterij is simpelpraterij & volksmennerij. Stuurt aan op muiterij op de Bounty. De redelijke gezonde weldenkende geest dreigt uit de fles te raken. Mijn moeder zei: *‘we werken ons zelf naar een oorlog toe’*. Volgens mij heeft ze gelijk. We zijn reeds – en steeds meer - bezig met die ongebreidelde openbare opklopperij van kwade

gevoelens! De economische oorlog is al lang gaande. Echter waar maken we ons in vredesnaam zo boos over? Wordt t niet tijd voor 'economisch begripbeleid' tegen vergroving, versimplificering en schoffering? Hoe laten Ingrid & Henk beseffen in welke Hollandse luxe ze leven? Democratie is dat je je leven zeker bent in je eigen land! Dat niet een of andere malloot je zomaar door je hasses heen kan schieten! Mind you, democratie is kwetsbaar: binnen 100 dagen waren er tussen 500.000 en 1 miljoen mensen achter elkaar vermoord bij de Tutsi's en Hutti's. Het kwaad zit in de mens. Eros en Thanatos. Dat Thanatos-Ego van destructie is mij een beetje veel aan het woord de laatste tijd.

ⁱ Afhankelijk van de mate van boosheid