



Vragen van nu? Ja, dank je de ABN AMRO-koekoek!

Met een ironisch genoeg lees ik het PR materiaal van MIJN bank oftewel Dé bank! Er loopt een reclamecampagne met de uitnodigende titel "vragen van nu". Daarin maken ondernemers zich zorgen over de toekomst en mijn beste bank denkt met de fictieve doelgroep gewoon mee. Gelukkig gaat het goed met mijn bank: 415 miljoen winst over het 1e kwartaal van 2013. Als slagroom op de taart brengen ze doorwrochte publicaties uit met "*innovatieve verdienmodellen, dat ondernemer moet luisteren naar de klant en onderscheidend moet zijn*". Fijn zo'n bank die het snapt.

Nou, ik de stoute schoenen aan en ga als klant naar mijn eigenste bank. Allereerst was het verdomme moeilijk om überhaupt een afspraak te maken. Had alleen aangegeven over mijn lening te willen praten. Of ik dan specifiek wilde worden over het doel? Nou neen, ben al vanaf 1985 klant bij de bank, heb er een verzekeringspakketje lopen... wil dat u met mij meedenkt? Gelukkig heb ik een terriërgeest op dat soort momenten; mijn bedrijfsnaam is Firm Talk, soms maak ik dat gewoon in de praktijk waar.

Op naar de bank. Interessant gesprek, leuke dame, hoge hakken, voluptueus. Ja, ze dachten wel mee. Maar mijn voorstel kon ik vergeten. Wat was het goede zakelijke voorstel? Heb een oud doorlopend bedrijfskrediet lopen, helaas tegen 11% rente. Ik los af, maar dat gaat me veel te langzaam, zie geen progressie. En de schuld belemmert me om te investeren. Laat ik het zo zeggen, ik zit het als kleine ZZP'er het koekoeksei van de ABN Amro uit te broeden. Terwijl mijn eigen eitjes in mijn nestje in de verdrukking komen? Had uitgerekend dat mijn bank onderhand al meer dan genoeg aan mij verdiend had. Mijn voorstel was: terug met het rentepercentage naar een fatsoenlijke 5%, bank verdient nog steeds, maar iets minder, de rest is dan aflossing. En ik meer steun en ruimte?! Ja, originele zet, verbazend eenvoudig verdienmodel van mij. Geen bevoegdheid toe. Ik moest aan - oh yeah! - een gezond bedrijf gaan werken. Pardon, dat had ik toch net klip en klaar uitgelegd, dat die gezondheid van het bedrijf mede niet bloeide omdat die schuld me belemmert?

Verder had ik nog een fantastisch, cultureel plan, waarvoor ik crowdfunding zocht. Nou gaat u dan naar de site "geldvoorelkaar.nl". Ik braaf mijn idee daar maar kwijt. In no time een mail dat ik wel onderhands kon lenen van een onbekende mijnheer, buiten de BKR regeling om. Nog meer schuld? En die mijnheer had weer een rare site in India; een visueel slechte site. Leek me 15.000 tinten grijs of donkerder circuit. Nah, daar beginnen we mooi niet aan!

Het allerergste is dat de werkelijkheid soms zo bizar is, dat niemand het gelooft. Wie is er hier nu raar bezig? Wie laat er hier een kans liggen om onderscheidend te zijn? Sorry, mijn bank is een broedparasiet. Ik citeer de Wikipedia: "*na een zeer korte broedtijd van twaalf dagen komt de jonge koekoek uit het ei. De aanraking door de andere nestelingen zetten instinctief toe aan deze anderen uit het nest te werpen. Nog maar enkele uren oud duikt hij onder de andere in het nest liggende eieren en jonge vogels totdat deze zich boven een zeer aanraakgevoelige groef op de rug bevinden. Vervolgens schuift hij deze met een rukkende beweging over de nestrand, net zo lang tot hij de enige bewoner van het nest is. Hierbij houdt hij zich met zijn klauwen vast aan de nestrand om niet met zijn slachtoffer over de rand te vallen.*"

Lieve bank, kunnen wat leren van de dieren? Ben mij bewust dat ik als ondergeschikte zzp-baiaan gedrag vertoon om een hogere positie in de rangorde te krijgen, alvast excuus. Want wat kan ik? Schrijven! Dus ik kan - bottom up - deze blog op Facebook plaatsen, mijn bestandje mailen, een rubriek in de Noorderzon beginnen, de AFM procedure lopen, of Youp dit sturen? Ga mijn bank aanschrijven en als evaluatie van het gesprek in, stuur ik deze blog mee. Want ik val onderhand van mijn stokje hoor, mijn voedergedrag wordt anorexia....zeker als ik in het NRC lees dat met name de houding van de banken naar ZZP'ers voor faillissementen zorgt.

Pas bij faillissement gaan we meebewegen? Voor mijn gelijk koop ik echt niets. Mark Rutte, roep a.u.b. bovenaan de apenrots eens dat die jongens moeten stoppen met onzakelijk star gedrag. Practice what you preach: dit is mijn vraag van nu....verander wat aan het leengedrag en uw eigen verdienmodel, dan gaat de economie weer bloeien! Uw paradigma zit muurvast, de wereld is rond en zeker niet uw vierkante rekenlijn. Dank u de koekoek! Bied een wenkend perspectief. U kunt me ook een marktonderzoekklusje aanbieden: focusgroepje met ZZP'ers over nieuwe bankproducten? Of ik heb nog een sessie in de aanbieding over gehechtheid aan geld? Zeg het maar!