

Als ik dictator was.....Heerlijk mijn NRC had een fantastische April-special met deze titel. Bron van inspiratie! De een verbiedt boze gezichten & dierenleed & verpakkingsmateriaal & merk /logotekens op plastic draagtassen etc. Voert juist dubbel glas in of schaft de monarchie af evenals alle Engelse woorden in de Nederlandse Taal. Stuurt bankiers naar heropvoedingskampen, doet bonussen vervallen aan de staat, of zet jeugdige criminelen in een eigen Vreemdelingenlegioen in een bereikbare woestijn. Wow, de onmiddellijke stopzetting van de Zwarte Piet discussie, of muziek in openbare ruimtes en winkels. Op het ontkennen van het klimaatprobleem volgt 5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zo wordt de legalisatie van gokken – niet alleen in casino's maar ook op de beurs – ingeperkt. En bevorderen we de vrede in de wereld door religie los te koppelen van geweld. Ook alle helpdesks - met name de virtuele ontoegankelijke – worden afgeschaft en teruggebracht naar warm menselijk contact welke het klantbelang, kleinschaligheid en kwaliteit dient! Heerlijk om een paar van die experimentjes sowieso tijdelijk als pilot (niet als co-piloot!) aan te gaan. Maar dan, misss ik iets. Hoe komt het nou weer dat juist ik dat zie? Juist! Alleen mannen en kinderen aan het woord. Geen leuke rechtgeaarde vrouwelijke dictator. In die lacune ga ik nu voorzien! Jarenlang opper ik op gezette tijden een ludieke, rigoureuze, edoch wanstaltig effectieve oplossing voor de m/v discussie in dit landje. Moe van het repliek geven op het feit dat er zo'n weinig vrouwelijk dirigenten zijn, bestuursvoorzitters, ministers, professoren, loodgieters of IT'ers (vrouwen schijnen onvoldoende te pielen is het verhaal d.w.z. zij knutselen niet met nullen en enen, meer waarschijnlijk met gehele getallen, tijd, (schoon)moeders, mannen & kids)... Vervolgens moet ik als vrouw weer uitleggen hoe mannen vissen in de eigen visvijvers, de theorie van klonen beheers ik als niet-bioloog inmiddels ook volledig. Attendeer braaf op het bijziend en kleurenblind tellen van mannen d.w.z. dat gelijkwaardigheid van minderheidsgroeperingen pas begint met 30% vertegenwoordiging in een groep. Nog moeier bij geen antwoord op de vraag waarom het salaris automatisch gaat dalen als een beroepsgroep > 50% vrouwen bevat of structureel achterstand op pensioenniveau. Afijn, geen verrassingen op dit gebied meer, sorry. Zo wordt je een warme voorstander van actie in de taxi! Om de toegevoegde waarde van het vrouwelijk (arbeids)potentieel onuitwisbaar helder te maken aan de lieve heren, stel ik een doeltreffende – maar gelukkig tijdelijke! – maatregel voor brein en beurs voor. Cruciaal in deze is dat de vrouwen solidair zijn, geduld hebben en volharden in hun ongelijk! Als ik dictator was, zou ik alle vrouwen ALLE zorgtaken voor precies 1 maand verbieden, inclusief alle seksuele diensten! Gewoon 1 maand totale onthouding van het vrouwelijke inhoudelijke, alleen in Nederland. Het land ligt plat. Ik voorspel de lezer dat na 1 week bestuurders geen geheugen meer hebben, zelf moeënd typend en archiverend – sorry, dat wordt een internationaal rotzooitje zonder Personal Assistent - dat het gehele beursklimaat in Nederland verandert. Ja, chaostheorie in de praktijk! De daling van de bezoekersaantallen in de Red Light Districts is een financiële strop. Duiven door de lege straten. Vooral de onthouding op het thuisfront zal diepe wondjes in het Ego van de mannelijke hiërarchie slaan. Sectoren als (medische) zorg en onderwijs vallen als dominostenen. Vervanging of invalkrachten zijn niet snel gevonden, bijna alle intercedenten bij de uitzendbureaus zijn vrouwen! En dames, het gaat immers om de "sweet revenge". Het vraagt wat maatregelen vooraf: kunstnagels, haarstukken, schoonheidsspecialiste, pedicure etc, ff een maandje vooruit plannen. En dan ontspannen plezier maken met elkaar. Aankijken en sterk zijn: een maandje niet redden, geen pro-activiteit van welke aard dan ook. De kunst van het koel, doelbewust beheerst in de soep laten lopen! Geen algemeen, lands- of organisatie-of gezinsbelang laten prevaleren. Eenvoudig een maandje ABNAMRO-bonusmijnheertje spelen, meer niet! Dan is het momentum gecreëerd. Men is onderhandelingsbereid. Ik garandeer u dat het kromme recht zal worden gesproken!