

Een onlustige sekte

Ja, na Parijs, toch, column voor de Noorderzon? Oh, na Parijs-2, Brussel, London, Madrid etc bedoel je...?! Er worden me de laatste tijd iets te veel vliegtuigen uit de lucht geschoten. Na alle recente niet-vredelievende escalaties vraag ik me af in welke Westerse wereld ik nu woon & werk. In ieder geval in een wereld waarin gamen niet meer virtueel is. Waarbij mensen op basis van doctrines, dwanggedachten, vermeende historische pijn, haat, religieuze boodschappen nogal "triggerhappy" worden of zijn. Ik probeer me te verplaatsen in de jihadistische strijder. Wat gebeurt daar nu in zo'n brein? Waarom voelt iemand zich niet betrokken, zonder hoop of perspectief in het Westerse Europa? Waarom voelt iemand zich aangetrokken tot een destructieve Mastermind die het openbare leven, kunst & cultuur en mobiliteit in een aantal grote steden volgaarne met kogels en bommen weet plat te leggen? Hoe haal je mensen naar je IS-community? Waar start de onlust nu? Welke gevoelens van achterstelling, discriminatie, vernedering, uitzichtloosheid, uitsluiting of onrecht zijn of waren dat dan? Hoe spreek je dat aan? Nou in ieder geval **niet** met Robijntje Intense argumenten! Dat is toch Ware Marketing in de Praktijk! Hoe weet men nu relatief simpel kindsoldaten te ronselen? Hoe vind je die potentiële radicale doeners? Hoe radicaliseert iemand nu? Let wel, radicalisme is de bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en in daden om te zetten. Hoe worden mensen machtswellustig suïcidaal? Waar komt die passieve agressie vandaan? Wanneer zet die passiviteit zich om in een actieve daad? Hoe kom je op basis van je betrokkenheid bij een community zo ver dat je gaat oefenen in vechten, schieten, planvorming in het geniep om vervolgens in geheimhouding stadsguerrilla uit te gaan oefenen? Wie doet deze hersenspoeling? Ha, dat wordt "love bombing" genoemd. Sektevorming! Nieuwe bezoekers worden geraakt door een prettig gevoel van thuis komen, ze zijn belangrijk. Helaas maar even, dat snapt de sekteganger niet, dat ie misbruikt wordt. Iemand in een sekte is minder alert op tekenen van manipulatie of misbruik. En dan kan je dus zó ver komen dat je in een auto stapt, lijken achteraan de bumper bindt en dan een eindje met plezier gaat rijden? Welke kortsluiting in die hersens ontstaat er dan? Wie doet dit zonder knipperen van de ogen? Wie betaalt dit? Wie heeft hier belang bij? Wie geniet hiervan? Hoe kom je bij DE CLUB? Een club die grossiert in absolute waarheden en mystieke manipulatie stimuleert. Choqueert. Een exit route via een godsbeeld en geweld aanbiedt. En dan met behulp van drugs weet je jezelf als DE perfecte strijder in een stemming te brengen om die ENE grote agressieve wezenloze daad van een paar minuten van machtswellust. Even laten zien dat je toch heel belangrijk bent en ertoe doet...dat ze dat niet van je hadden verwacht, toch? En dan hoor je pijn, kreten, je ziet lijden en bloed, dood en verderf, je weet dat er tegenactie gaat komen en wil niet de straf voor deze moordlust uitzitten. Dat was het dan? Dan volgt het Zelf-offer. Je blaast je jezelf op, hoop je nog meer slachtoffers met die zelfmoord te maken? Tenminste dat waren vast de instructies. Dat voor de eer van de groep? Op basis van een argument dat er in de hemel 72 maagden op je wachten? Of met de idee van een belofte dat de familie wordt onderhouden? En als de kamikazevlucht mislukt? Duik je onder? Roept je familie je via tv op om je aan te geven bij de politie? Wordt je door iedere veiligheidsdienst in den lande als een opgejaagd konijn naar je gezocht? Maar ook door je voormalige maten omdat je te veel weet? Waar is dan de bravoure? Schaamte? Schuld? Sorry, ik raak de radicale rode draad kwijt hier! Ik zie een sekte, die mensen en hun onderbuikgevoelens misbruikt. Hoe voorkomen we EindeTijd Beweging? Die probeert om met 15^e/16^e/17^e/18^e/19^e/20^e argumenten de 21^e eeuwse Westerse samenleving te ontwrichten? Onzichtbaar destructief leiderschap met jonge volgelingen. Wie IS deze groep van mensen die, voornamelijk uit begeerte naar zuiverheid en met verabsolutering van een deelwaarheid de macht grijpt? Angst zaait? Wat

gebeurt daar? Wie is IS? Waarom hebben we dit probleem? Wat gaat er mis in het Midden Oosten? Die gewelddadige strijd in het Midden Oosten is verkeerd. Wordt t tijd voor een economische boycot van dat gebied? Dat we lijdzaam toekijken hoe 'tribes' de machtsstrijd in een tribale samenleving uittesten? Dat ze t maar met elkaar moeten uitvechten? Dat ze maar weer een nieuwe dictator aanstellen? Wat hebben WIJ daar verkeerd gedaan dat t zo escaleert? Waren Bush, Cheney + Rumsfeld eigenlijk wel zo goed bezig? Krijgen we nu een koekje van eigen Irakdeeg voorgeschoteld? Het schijnt dat de oorlog in Irak de Amerikaanse belastingbetaler 1,7 triljoen heeft gekost, exclusief de kosten voor de opvang van de oorlogsveteranen! Wow! Hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik t snap. Ik wil wel dat dit stopt. Dat de politiek en de oorlogsindustrie de moordlust over en weer gaan stoppen. Vrede is nodig voor handel. Laten we verstandig handelen richting de-escalatie en vrede.