

Moe van Wilders.

Niet een origineel beginnetje.....zeker weten, maar toch..... kan hij zelf niet eens een onsje minder? Onze lieve Geert Wilders? Waarom toch altijd boos, in opstand, negatief, kwetsend? De kunst van zaken in een simpel en kwaad daglicht stellen is hij Meester. Kort door de bocht, al twitterend zijn gal en sneren kwijt. Altijd gericht op angst, mensen zijn ook bang van zijn despotisme, van zijn verbaliteit. Niemand die echt een goed weerwoord heeft op deze permanente Hollandse politieke protestpuber. Genietend van zijn bedoelde effect op het publiek. Mediageil als hij is – *ja, hij stond te lachen bij het gejoel van minder, minder....dat gaan we dan regelen*- weet ie precies welke simpelheden hij moet verkondigen opdat heeeeeeeel Nederland het over zijn issues heeft. Zo heeft ie weer alllllllllle aandacht. En dat is wat ie wil. Daar word ik dus onderhand moe van, doodmoe. Ze noemen het strategie, agenda weten te bepalen, vernuftige psychologische oorlogsvoering. Van Islam/ Moslim, naar de 'target' van één groep...: de Marokkanen... In 2008 zei ie al dat hij minder Marokkanen wilde in Nederland. Alleen in 2014 wat opzwepender. Als ik dan op de tentoonstelling in de Kunsthal "De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen" loop, dan denk ik, waarom zie ik toch communicatie-parallellen? Wanneer komt ie door met zoiets als een opspeldteken, die ze dan zelf moeten betalen en moeten opdoen om herkenbaar te zijn? Opdat we weten wie er niet gewenst is in Holland? Is het allemaal werkelijk zo simpel.....eigen volk eerst omdat het economisch minder gaat? Omdat hij alle criminaliteit koppelt aan etniciteit? Terwijl we met zijn allen zeker op de hoogte zijn van het bestaan van blanke criminelen en drugsdealers of dat deze financiële crisis is ontstaan door witteboordencriminaliteit. Kunnen we hem nu met zijn allen niet eens gewoon NEGEREN? Niet doen, geen aandacht geven? Hem zijn slachtofferrol helemaal niet gunnen? Geen negatieve euforie? Dat we hem gaan behandelen als destijds Boer Koekoek of Janmaat, laat hem uit zijn nek kletsen, niet meer op ingaan. Ja, schat, je hebt gelijk, ahum. Continu zoekt hij de volgende grens op. Zich beroepend op artikel 1: "*Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.*" Natuurlijk weet ie het altijd zo te draaien, dat Geert Wilders gediscrimineerd wordt. Hij mag niet zeggen wat ie denkt.. toch... Hij mag altijd provoceren, kleineren, intimideren, shockeren, manipuleren, escaleren? Dat is zijn goede recht. Ja, want Geert Wilders heeft altijd gelijk, toch? En alleen hij mag beschadigen, niemand anders? Hij mag toch altijd schelden? Dat heet toch gewoon tunnelvisie? Bij zo'n type persoonlijkheid hoort ook niet dat ie fouten gaat toegeven, of dat ie overtuigd kan worden van zijn ongelijk. Mensen mogen dan ook niet iets anders denken dan hij. Ik zou zeggen: laat hem, vooral, in zijn eigen blonde politieke machtssopje gaar koken. Ook Biotex werkt niet tegen alle hardnekkige vlekken. We gaan hem gewoon begrijpen. Ja Geert, ja, je hebt gelijk (en dan zachtjes denken)...maar niet heus hoor...daar heb je hem weer met zijn rigide stokpaardjes. Denk aan Pierre Bayle: '*Je moet iedereen verdragen, behalve de onverdraagzamen*'. Het heeft geen zin om tegen hem in te gaan. Behandel hem net zo'n beetje als een licht dementerende bejaarde: leidt hem af, ga er niet tegenin, wees lief en aardig. Word vooral niet boos, laat je niet uit je evenwicht brengen. Laten we ons niet van de wijs brengen door hem. Behandel hem als het kleine kind dat ie in feite is. Hij loopt leeg op Holland, op media, op platvloerse zinnnetjes. Laten we ons omdraaien, wegstijgen en wegstijgen. Dat ie alleen temidden van zijn Grote Gelijk blijft staan. Heerlijk, lijkt me dat.